



# **NS Nyhetsbulletin**

**NSDAP/AO : PO Box 6414  
Lincoln NE 68506 USA  
[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)**

#1054

28.05.2023

## **Lexikon - Michael Kühnen**

### **87 - BESTÄLLNINGAR**

I början av varje kulturell utveckling finns det manliga allianser som uppstår och verkar. Dessa är en förutsättning för att makt, kultur, religion, ritualer och därmed traditioner ska kunna bestå, utan vilka ingen kultur är tänkbar. I traditionella avancerade civilisationer över hela världen uppstod kulturbärande brödraskap - religiösa ordnar - ur dessa manliga allianser, som å ena sidan hade andligt-religiösa ledaruppgifter och å andra sidan, som krigsgemenskaper, tog hand om kulturens inre och yttre skydd. Sådana ordnar har därför också haft en framstående betydelse i den ariska rasens avancerade civilisationer (se arierna). Bland dem är medeltidens riddarordnar och deras fortfarande - om än mycket försvagade - fortsatta etik för ett ridderligt liv allmänt kända och välkända.

I alla fall strävar medlemmarna i ett religiöst samfund efter ett liv i gemenskap och i tjänst för en etiskt högkvalitativ idé, genom vilken individen växer till en personlighet i fri och stolt lydnad (se även frihet, stolthet och disciplin). Detta är ett gemensamt och individuellt liv, där kunskap. Det är ett gemensamt och individuellt liv där kunskap, vilja och handling smälter samman till en fullständig enhet, varvid de andliga ordnarna lägger tonvikten på kunskap och de krigiska ordnarna på strid. Men viljan är alltid den avgörande grunden för en religiös gemenskap.

I den traditionella världen av art- och naturbaserade avancerade kulturer är dessa två vägar till självkännedom och självförverkligande å ena sidan och till ett kämpande liv å andra sidan - båda i värderingars och idéers tjänst - vägar till frälsning, till ett liv med värde och mening. Alla dessa traditionella grundläggande

värden som kunskap, vilja, kamp, gemenskap, lydnad, frihet och frälsning har på nytt förkroppsligats i den moderna världen i nationalsocialismen, i dess vetenskapliga epistemologi (biologisk humanism) och dess etik (värdeidealism). I det nationalsocialistiska partiets mansföreningar har ledarskapets andliga uppgift (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) och Sturm-Abteilung (stormavdelningen) som militant förkroppsligande av den soldatliga människotypen också tydliga inslag av bildandet av religiösa ordnar.

I den nationalsocialistiska folkstatens (se stat) övergång till den nya ordningen efter partiets upplösning kommer de andliga och militanta ordningarna att ha en avgörande och enastående betydelse och kommer senare också att säkerställa permanensen och utvecklingen av en arisk högkultur i enlighet med dess art och natur, som inte längre kommer att ha något gemensamt med dagens minusvärld, utan kommer att representera den förnyade världen av tradition och frälsning (se även Tidens vändning).

## 88 - ÖSTLIG INDOEUROPÉISM

Östindoeuropéism är en familj av folk av arisk ras (se arier) som genom migration och erövring bosatte sig och dominerade stora delar av Främre Orienten och Centralasien under förhistorisk tid och som gav impulsen till de gamla ariska kulturella grunderna i denna region. Som ett resultat av rasblandningen (se även raskampen) har östindoeuropéismen i stort sett försvunnit, men den lever fortfarande kvar genom strikt rasåtskillnad i de höga kasterna i Storindien och bland anhängarna av Zarathustras gammalariska ljusreligion i Persien, parserna. Rester av östlig indoeuropéism finns också kvar bland det kurdiska folket.

Tillsammans med de ariska rasskillnaderna i arabernas och turkarnas folk utgör dessa rester av den östliga indoeuropéismen den viktigaste byggstenen för Lebensraum-politiken (se Lebensraum) hos de nationalsocialistiska partierna i Europa (se Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet). När det gäller den östliga indoeuropéismen är det framför allt perserna som tillhör den stora europeiska gruppen, där Persien för sin del utgör en bro och en port för inflytande till Asien.

Nationalsocialismen strävar efter att främja den östliga indoeuropéismen på alla områden - rasmässigt, politiskt, kulturellt och ekonomiskt - samt att återintegrera den i den ariska ödes- och folkgemenskapen, som berikas av den östliga indoeuropéismens stora historia, kultur och tradition. Östindoeuropéismen är en viktig pelare i det panariska anspråket på världsmakt och därmed i den världsomspännande nya ordningen.

## 89 - ÖSTLIG POLITIK

Tysklands förhållande till Sovjetunionen i kärnvapenåldern måste bestämmas av insikten att Sovjetunionen är en supermakt som inte längre kan besegras utifrån och genom krig, utan måste övervinnas inifrån, vilket endast ryssarna och de andra folken i Sovjetunionen själva kan åstadkomma.

Av detta följer att även om nationalsocialismen förkastar all imperialism - inklusive Sovjetunionens - och i synnerhet bekämpar dess statsideologi - marxismen, som strider mot artens natur - och slutligen övervinner den, kommer den kommande nationalsocialistiska folkstaten som sådan att med hjälp av en nationell tysk östpolitik sträva efter en balans mellan staterna för att möjliggöra och säkra den tyska nationens enhet och frihet.

En sådan Ostpolitik har inget gemensamt med den kapitulations- och avståelsepolitik som de tyska systempartierna har fört sedan 1969/00 JdF. *Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front* formulerar snarare följande principer för den nationalsocialistiska tyska östpolitiken:

1. Den nya generationens nationalsocialism tar avstånd från tanken på östlig expansion.

Den nya fronten strävar efter att dra tillbaka BRD från Nato och eftersträvar en tredje väg mellan öst och väst när det gäller makt-, ekonomi- och försvarspolitik (se även neutralitet, socialism och folkförsvar).

3. Den nya fronten strävar efter Tysklands enhet, frihet och suveränitet, garanterar Tysklands alliansfrihet och neutralitet i öst-västkonflikten och erbjuder omfattande politiska och ekonomiska förbindelser med det sovjetiska imperiet.

Den nya fronten kräver att tyskarna ska omplaceras och att de ska få rättigheter som etnisk grupp i det gamla tyska bosättningsområdet i Central- och Östeuropa, men lämnar frågan om statsgränserna öppen till dess att den nya ordningen slutligen förverkligas i hela Europa. Om inte Sovjetunionen å sin sida strävar efter interimslösningar, till exempel genom att ge upp politiskt stöd och säkra makten för den polska och tjeckiska landstölden.

Nya fronten försäkrar Sovjetunionen att den kommer att avstå från alla försök att på något sätt skaka om sovjetimperiet utifrån, så snart Sovjetunionen å sin sida uttrycker sig positivt om möjligheterna, erbjudandena och kraven i den nationalsocialistiska tyska Ostpolitik.



## 90 - PARLAMENTARISM

Parlamentarismen är ett försök, som antingen är dömt att misslyckas eller som inte togs på allvar från början, att förverkliga folkets suveränitet i den stat som den västerländska demokratin avser, och därigenom möjliggöra politisk frihet för folket. Parlamentarismen är alltså statsformen för liberalismens ideologi, precis som kapitalismen är dess ekonomiska form.

Som ideal kännetecknas parlamentarismen av allmänna, fria och hemliga val av parlamentsledamöter som i egenskap av folkets företrädare bestämmer statens politik och stiftar lagar genom diskussioner, omröstningar och majoritetsbeslut. Enligt denna teori återspeglar parlamentet alltså folkets politiska vilja och förkroppsligar dess förmodade suveränitet. Olika partier, vars grundande och verksamhet ska vara fri, deltar i denna viljebildning och erbjuder olika ståndpunkter och förslag till lösningar mellan vilka folket kan fatta sina beslut.

I verkligheten är det dock så att partierna med sina olika ståndpunkter, som dessutom oftast bara tjänar enskilda intressen hos samhällsgrupper inom kapitalismen, splittrar folket och därmed omöjliggör deras politiska viljebildning. Detta faktum kräver värderativism bland folket och gör det möjligt för de styrande att manipulera de breda massorna efter behag. Eftersom liberalismen har gjort sin historiska allians med kapitalismen oupplöslig och blivit liberal kapitalism, kombineras dessutom den ohämmade materialism som utgår från kapitalismen med den värderativism som förespråkas av parlamentarismen. Materialism och värderativism är dock alltid utmärkande för kulturell dekadens. Av allt detta följer att parlamentarismen inte är något annat än en scen och teater där hyckleri och materialism kan utvecklas för att stödja den härskande minusvärlden, vilseleda folket, främja dekadens och därmed hota bevarandet och utvecklingen av arten hos de folk som formas av den.

Nationalsocialismen ställer parlamentarismen mot den politiska mobiliseringen av den totala staten, alla sociala gruppers deltagande och medansvar i folkets liv genom korporativismens ekonomiska ordning och nationens suveränitet, som endast är möjlig genom en frivilligt förenad Volksgemeinschaft.

Bäraren av den suveräna nationens vilja och därmed beskyddaren av den nationella friheten i den ariska rasens livsmiljö (se arisk) är ett folks nationalsocialistiska parti som det enda aktiva statliga partiet - i Tyskland alltså det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.



## 91 - PARSEN

Parseerna är en arisk etnisk-religiös grupp i den östindoeuropeiska folkfamiljen som bosatte sig i Iran (Persien). Persien är ett gammalt ariskt bosättningsområde där dagens parsis är historiska arvtagare och ättlingar till de arier som en gång var bärare av det gamla persiska riket och dess kultur.

Efter att islam, som de segerrika araberna förde in i landet, hade erövrat Persien, minskade ariskheten mer och mer, men utan att någonsin helt försvinna från folkets kropp. Bortsett från de små resterna av ariskt blod i dagens persiska folk har den östliga indoeuropeismen i denna region överlevt framför allt bland parsierna och den etniska minoriteten kurder.

Det som är unikt för den samtida östindoeuropeismen är dock att parsis inte bara är rasistiskt medvetna om ariskt blod, utan också är mycket medvetna om det och stolta över det. De bevarar det ariska blodet genom att å ena sidan hålla fast vid Zarathustras förislamiska, ariska eldreligion, och å andra sidan genom en strikt rasåtskillnad som endast tillåter äktenskap inom den etniska minoritetsgruppen och med européer, vilket också visar på en uttalad medvetenhet om det

förhistoriska släktskapet med de arier som bosatte sig i Europa.

Parsis - mestadels ättlingar till det ariska Persiens furste- och prästfamiljer, som även efter den islamiska erövringen höll fast vid den gamla tron och medvetandet om sin rastillhörighet - vördar hakkorset som ett heligt tecken för den ariska rasen. Med allt detta är parsis en idealisk allierad för den europeiska nationalsocialismen i strävan efter det fjärde riket, som ska omfatta hela det större europeiska livsrummet, inklusive Iran som en strategisk bro till Asien.

Nationalsocialismen strävar efter och främjar en pånyttfödelse av den östliga indoeuropéismen och strävar efter att stärka den politiskt, rasistiskt, kulturellt och ekonomiskt. Parserna har en nyckelroll i detta sammanhang, eftersom de å ena sidan ska upprätthålla den politiska förbindelsen med de mest avlägsna gränsområdena i det stor-europeiska habitatet och å andra sidan ska de utgöra en bro till resterna av den östliga indoeuropéismen i det storindiska området.

# Kul under hakkorset

En samling anekdoter sammanställd av Gerhard Lauck

Utgivare: NSDAP/AO, PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

nsdapao.info & nsdapao.org

Upphovsrätt 1993 NSDAP/AO

Tryckt i USA.

47.

Rockwell Hall har stått emot många attacker under sin verksamhetshistoria, men vissa av dem var mer komiska än allvarliga.

En dag hörde vakthavande befäl en "smäll" som slog mot byggnadens framsida. När han öppnade dörren fann han en pil inbäddad i den. "Jävla indianer!", förklarade han för några förskräckta besökare.

Ibland lämnade okända personer voodoo-dockor med nålar och bilder av brunskjortor framför högkvarteret, men Stormtroopers rapporterade aldrig om några negativa bieffekter.

En tidig morgon, strax efter gryningen, tittade en sömnig vakthavande tjänsteman som gick sin runda på taket till det två våningar höga högkvarteret ner och såg en stor, vit Cadillac köra in på gatan nedanför. En fet jude steg ur och gick runt till bakluckan, ur vilken han tog fram ett stort betongblock. Han lyfte det över sitt huvud och skulle just kasta det mot Rockwell Halls fasad (en riktig stenåldersattack), när den vaksamma vakthavande tjänstemannen nonchalant satte igång larmsirenen. Judaren blev skrämmd av det plötsliga, öronbedövande ljudet och tappade betongen på sin fot. Han hoppade runt på ett ben tillbaka in i framsätet på sin bil och rusade iväg i hög hastighet nedför 71<sup>st</sup> Street, med sirenen som fortfarande tjöt efter sin hastiga reträtt.



